



HET PAROCHIEHUIS  
VAN SASSE VAN YSSELTSTRAAT 8  
5831 HD BOXMEER  
(0485) 57 32 77

# NIEUWSBRIEF

ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE

SECRETARIAAT@ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL  
WWW.ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL

MAART 2013

## GELOOFSWEG SAMEN

### DE WEG NAAR PASEN

#### Beeld van nieuw leven

Pasen roept het beeld op van het nieuwe leven. Op een of andere manier heb ik dit al vroeg thuis meegekregen. Mijn vader ging ieder jaar vanuit de parochie mee met de Stille Omgang. Als mijn vader daarvan terugkwam vertelde hij niet alleen van de Stille Omgang door Amsterdam, maar ook dat hij onderweg pasgeboren lammeren in de wei had gezien. Een teken van de lente, van het nieuwe leven.

Nieuw leven is een vreugde. Nieuw leven wordt gevierd. Na een lange winter is het een verademing voor mensen als de dagen lengen en de zon zich meer laat zien. Het donker van de winter verdwijnt ook in de beleving van mensen. De zomer kondigt zich aan met z'n lange dagen, met de warmte van de zon, met het vele licht. De lammeren in de wei en de nestelende vogels zijn een beeld van het nieuwe leven dat in aantocht is.

De geboorte van een kind is voor ouders een vreugde. De geboorte wordt gevierd. Iedereen mag en moet het weten. Geboortekaartjes worden verstuurd. In de tuin voor het huis, of als er geen tuin is aan het raam, wordt op vele manieren verteld dat er een kind is geboren en hoe dit kind heet. Met trots vertellen mensen dat ze oma en opa geworden zijn. Ze genieten en stralen volop. Nu ze oma en opa geworden zijn ervaren ze opnieuw hoe het was toen ze zelf vader en moeder werden, alleen nu is er geen directe verantwoordelijkheid. De vreugde en het genieten mogen er nu volop zijn.

Toen iemand eens vroeg waarom er toch kinderen werden geboren terwijl er zoveel oorlog, zoveel armoede en zoveel onmenselijkheid in onze wereld aanwezig zijn, werd het ver-

haal verteld dat God zo van zijn schepping, zo van zijn wereld, zo van de mensen houdt, dat hij dit steeds opnieuw in de geboorte van een kind wil laat zien. In de geboorte van een kind komt de hoop en het vertrouwen van God aan het licht. God maakt zichtbaar dat het nieuwe leven gevierd moet worden als een hoopvol teken dat leven de moeite waard is en gevierd moet worden. Het nieuwe leven is een hoopvol teken. God gaat het immers altijd om het leven.

#### Het verhaal van de Uittocht

Mensen in moeilijke levensomstandigheden houden niet op te vertrouwen in de toekomst. Van binnen uit voelen ze dat het leven meer is en mooier kan zijn dan de ervaringen die ze hebben. Mensen gaan op zoek hoe ze een betere toekomst kunnen realiseren. Hierover zijn talloze onvoorstelbaar mooie verhalen geschreven, vroeger en nu. Een van die verhalen is het verhaal van de Uittocht.

Eeuwen geleden was er een groep mensen die in het Egypte van de Farao's gebukt ging onder de harde slavenarbeid die ze moesten verrichten. In hun verlangen naar betere omstandigheden kwamen ze in verzet. Na vele pogingen lukt het hen eindelijk zich te onttrekken aan deze onderdrukkende machten. Voor hen begint de grote uittocht, 40 jaar lang, op zoek naar een betere toekomst en betere levensomstandigheden. Ze beseffen dat hun verlangen naar bevrijding eindelijk is gehoord. In hun verstaan laat God zich kennen als een bewogen God die begaan is om mensen, speciaal om die mensen die er slecht aan toe zijn. Ze beseffen dat hun uittocht uit onderdrukking en slavernij Gods keuze is voor iedere mens. God is voor hen een God van leven en toekomst.

In hun verstaan laat God zich kennen als een bewogen God ,

#### In deze editie:

- Overweging pastor Tjeu Timmermans
- Broeder Frans Hilckmann Bok van het Jaar
- Informatieavond Parochiereis oktober 2013
- Kerkbalans - Gezinsbijdrage - Kerkbijdrage
- Evaluatie huidige opzet Nieuwsbrief en website
- Hoe verder na dialogen met parochianen?
- Diensten in de kerken
- Kind en Kerk: voorbereidingen op EC en Palmpasen

- voorpag. + p.3
- p. 2
- p.3
- p. 4
- p. 4 + 5
- p. 5
- p. 6 + 7
- p. 8



- Jeugdpagina p. 9
- Activiteitencommissie en Kerkennacht 2013 p. 10
- Uit het Karmelprogramma p. 11
- Vastenactie en oproep p. 12



## Pastoraal team



[tjeu.timmermans@onzelieievrouweparochie.nl](mailto:tjeu.timmermans@onzelieievrouweparochie.nl)

[bep.devreede@onzelieievrouweparochie.nl](mailto:bep.devreede@onzelieievrouweparochie.nl)

[wijnenjo@onzelieievrouweparochie.nl](mailto:wijnenjo@onzelieievrouweparochie.nl)

## Het Parochiehuis

van Sasse van Ysselstraat 8

5831 HD BOXMEER

(0485) 57 32 77

[secretariaat@onzelieievrouweparochie.nl](mailto:secretariaat@onzelieievrouweparochie.nl)

Rabobanknummer 14.57.40.625

## Openingsuren receptie

Ma t/m vr van 9.00 – 12.00 uur.

*Kunt u de gastheer of gastvrouw van de receptie niet bereiken, spreek dan s.v.p. uw bericht in op het antwoord-apparaat. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. De telefoonbeantwoorder meldt wat u moet doen als u de pastor dringend nodig heeft.*

## Adressen kerklocaties

### H. Petrusbasiliek

Steenstraat 41

5831 JA Boxmeer

### Sint Jan de Doper kerk

*Bezoekadres en postadres:*

Grotestraat 65

5836 AC Sambeek

E [kerklocatiesambeek@onzelieievrouweparochie.nl](mailto:kerklocatiesambeek@onzelieievrouweparochie.nl)

Open op donderdagochtend van 8.30 - 11.00 uur,  
gastheer is de heer Wil Derks, T (0485) 57 16 18.

### Sint Corneliuskerk

Postadres: Sint Cornelisstraat 18

5827 AL Vortum-Mullem

## OECUMENE

### Data TAIZÉ-vieringen tot en met juni 2013:

**22 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni.**

Op de vrijdagavonden, telkens om 19.00 uur in de zijkapel van de kapel in het Kloosterhuis Sambeek.

Deur kapelingang is open vanaf 18.45 uur.

Na de viering is er koffie en thee.

**Van harte welkom!**

## Colofon

De NIEUWSBRIEF is een uitgave van de ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE en treft u ook aan op de website van de Onze Lieve Vrouwe parochie. Uw bijdrage aan de Nieuwsbrief is van harte welkom. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen niet of verkort weer te geven.

De editie van april verschijnt op **Goede Vrijdag 29 maart 2013**. Kopij voor dit nummer dient **uiterlijk op zondag 17 maart 2013** op het redactieadres of per e-mail bij de redactie te zijn ingeleverd.

Red.: Mieke van Soest (parochiesecretariaat), pastor Bep de Vreede o.cam.

**U KUNT DE NIEUWSBRIEF OOK IN DE BRIEVENBUS ONTVANGEN!**



Op zondag 27 januari jl. werd broeder Frans Hilckmann tijdens de seniorenpronkzitting van BCV de Geitenbok uitgeroepen tot **BOK VAN HET JAAR!**

Dit o.a. vanwege zijn reeds jarenlange medewerking aan de carnavalsviering in de basiliek waar hij al ruim 30 jaar koster is.

Op de foto broeder Frans met familie, vrienden en Karmelfamilie.

**VAN HARTE PROFICIAT FRANS!**



# VERVOLG OVERWEGING TJEU TIMMERMANS

## De weg naar Pasen

die begaan is met mensen, speciaal met die mensen die er slecht aan toe zijn. Ze beseffen dat hun uittocht uit onderdrukking en slavernij Gods keuze is voor iedere mens. God is voor hen een God van leven en toekomst.

### **Pesach / Pasen**

Ze hebben hun ervaring samengebond in een feest dat ze ieder jaar vieren. Het is immers van belang om steeds weer te gedenken dat ze weg getrokken zijn. Dit feest is voor hen het Pesach feest, het Paasfeest, het feest van het nieuwe leven en de nieuwe toekomst. Voor hen was God niet een verre vreemde God, maar een nabije God die werkelijk het leven en de toekomst gunt aan ieder die er naar verlangt en uitziet. Ze beseffen dat God hen naar die toekomst, naar dat land van belofte, heeft geleid.

De ervaring van deze mensen is een oerervaring. Deze oerervaring is heel actueel. Ik hoor het in verhalen van ouders in de Filippijnen of in Litouwen, of elders in onze wereld die in hun armoede hopen dat hun kinderen een betere toekomst tegemoet gaan. Ik hoor het in de verhalen van mensen die dag aan dag in angst moeten leven vanwege oorlogsomstandigheden. Ik zie het in de inzet van mensen die van huis en haard verdreven zijn, door welke omstandigheden dan ook. Mensen die het moeilijk hebben verlangen naar licht en leven. Ze zijn dolgelukkig als het nieuwe leven, de toekomst zich aandient. Pesach vieren, Pasen vieren is het vieren van deze oerervaring. Leven wint het van de dood. Met vreugde wordt het gevierd.

### **Teken van leven en toekomst**

Jezus is met hart en ziel geworteld in dit geloof dat God een bevrijdende en gunnende God is. Heel zijn leven maakt hij God's bedoelingen zichtbaar. Hij geneest zieken. Hij laat lammen lopen en doven horen. Aan blinden geeft hij dat ze kunnen zien. Met armen en met mensen die honger lijden deelt hij zijn leven, alles wat hij heeft. Zelfs doden roept hij tot nieuw leven. Hij plaatst zich in dat bevrijdend handelen van God voor mensen die verlangend uitzien naar een betere toekomst, een beter leven. Hij geeft dit geloof niet op omwille van macht en rijkdom. Hij geeft dit geloof ook niet op als van hem gevraagd wordt om tot het uiterste te gaan in zijn trouw aan Gods bedoelingen met de schepping. We vieren met Pasen dat deze oerervaring totaal werkelijkheid geworden is in Jezus van Nazareth. Tot in de dood heeft hij zijn leven gegeven aan Gods bevrijdende werking in onze wereld. We vieren met Pasen dat Jezus vanuit God door de dood heen het leven heeft ontvangen voorgoed. Zo is hij teken van leven en toekomst.

***Graag wens ik ieder namens het pastorale team, het parochiebestuur en de Karmelgemeenschap een zalig Pasen.***

Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor-teamleider



## INFORMATIEAVOND PAROCHIEREIS

### **Geloofsweg Samen**

De Onze Lieve Vrouwe parochie heeft als motto: "Geloofsweg samen".

Het betekent dat we samen de parochie naar de toekomst opbouwen. "Samen" betekent dat we verbondenheid scheppen tussen mensen. Op vele manieren werken we aan deze verbondenheid. Een bijzondere manier om deze verbondenheid op te bouwen is een parochiereis.

**Deze parochiereis brengt ons dit jaar naar drie bijzondere plaatsen in Zuid-Europa: Fatima, Santiago de Compostela en Lourdes.**

**Op maandag 18 maart om 20.00 uur vindt er in Het Parochiehuis een informatieavond plaats over deze bijzondere parochiereis van 2013.**

### **Programma**

Namens de VNB zal de heer Henk Smits het reisprogramma bekend maken en toelichten. Ook kunt u bij hem en de reisleiding terecht met al uw vragen en opmerkingen omtrent de parochiereis.

Pastor Tjeu Timmermans verzorgt de pastorale inbreng betreffende de reis.

Verder worden de inschrijfformulieren voor de reis aangereikt die u, zo gewenst, ter plekke kunt invullen.

Op de website van de parochie ([www.onzelievevrouweparochie.nl](http://www.onzelievevrouweparochie.nl)) is via de homepage (onder tabblad 'UITNODIGING') al het nodige over de parochiereis te lezen en kunt u de VNB-flyer lezen/downloaden.

### **Aanmelding**

In verband met de organisatie van de informatieavond is het prettig als u zich tevoren even aanmeldt bij de receptie van Het Parochiehuis (t. 573277, ma t/m vrij van 9.00 – 12.00 uur). U kunt zich hier ook al opgeven als deelnemer aan de parochiereis.

**Voor verdere inlichtingen en opgave** kunt u tevens contact opnemen met Kees Thijssen (t. 573162) of pastor Tjeu Timmermans (t. 562156, Karmelklooster).

### KERKBALANS - GEZINSBIJDRAGE - KERKBIJDRAGE

De actie Kerkbalans, Gezinsbijdrage of Kerkbijdrage voor de Onze Lieve Vrouwe Parochie zit er weer op.

Evenals vorig jaar zijn de per locatie bestaande gebuiken gehandhaafd. Dat wil zeggen, dat in Boxmeer is gewerkt met het bezorgen van de documentatie (begroting en verzoek tot deelname) en het ophalen van de reacties.

In Sambeek wordt sinds vorig jaar gewerkt met eenmalige machtigingen, die samen met de documentatie wordt bezorgd en daarna weer persoonlijk opgehaald.

Vortum-Mullem heeft reeds jarenlang het systeem van automatische betalingen. De documentatie wordt ruim verspreid.

Dankzij de aanmelding van enige nieuwe lopers en de extra inspanning van een aantal bestaande vrijwilligers konden de ontstane vacatures in de lopers voor de locatie Boxmeer worden opgelost. De vacatures ontstaan vaak omdat de lopers te oud zijn geworden om dit werk nog te doen.

In een aantal gevallen moest om organisatorische redenen worden gekozen voor een systeem, waarbij de documentatie wel werd bezorgd, maar dat van de parochianen werd gevraagd om hun toezegging via het antwoordnummer of via e-mail te doen. In Sambeek konden de ontstane vacatures goed worden opgelost.

Alle reacties zijn inmiddels binnen en worden verwerkt. Dat is echter een arbeidsintensief karwei, dat geruime tijd in beslag neemt.

In de volgende Nieuwsbrief kunnen wij u weer de stand van de binnengekomen bijdragen geven.

**Tot slot: al degenen die hebben meegewerkt aan de voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van deze actie, onze hartelijke dank.**

*Foto: penningmeester Sietze Dijkstra roept tijdens Nieuwjaarsreceptie hulp extra lopers in.*



### EVALUATIE HUIDIGE OPZET NIEUWSBRIEF EN WEBSITE

Tijdens de Parochievergadering op 26 november 2012 hebben wij gesproken over de wijze waarop wij de huidige opzet van de Nieuwsbrief en de website zouden willen evalueren.

Gekozen was voor een bespreking in de Parochievergadering omdat daarin, naast het pastorale team en het voltallige parochiebestuur, een bredere vertegenwoordiging van parochianen aanwezig is.

Naast het bespreken van een wenselijke opzet, hebben wij ook een tijdsplan benoemd. Dit tijdsplan zou uitmonden in het bespreken van de resultaten in de Parochievergadering op 18 februari. Vóór die vergadering zouden alle reacties geïnventariseerd en gebundeld moeten zijn. De uitkomsten van deze bespreking zouden vervolgens meegenomen worden in een door het Parochiebestuur te nemen besluit.

#### **Hoe is het proces tot nu toe verlopen?**

Inmiddels hebben wij ruim 100 enquêteformulieren ingevuld terug ontvangen. Deze zijn, inclusief de toegevoegde opmerkingen, verwerkt in een totaaloverzicht.

We zijn met de (oud)lopers van de Nieuwsbrieven in gesprek gegaan én we hebben een dialoogavond gehad met vertegenwoordigers van de vele vrijwilligers die in onze parochie werkzaam zijn. Ook daarvan zijn de resultaten in een kort overzicht bijeen gebracht.

Daarnaast hebben wij van diverse parochianen een persoonlijke, uitgebreide evaluatie ontvangen.

Op dit moment zijn alle overzichten ter voorbereiding op de vergadering van 18 februari doorgestuurd naar de leden van de Parochievergadering. Kortom: we liggen op schema!

**De eerstvolgende vergadering van het Parochiebestuur, waarvoor dit onderwerp ter besluitvorming gegendeed staat, is op 6 maart.**

## VERVOLG: VAN DE BESTUURSTAFEL

Via de Nieuwsbrief en de website zullen we u op de hoogte houden.

**Tot slot een welgemeende dank aan eenieder die, op welke wijze dan ook, zijn bijdrage heeft geleverd aan deze evaluatie.**

### HOE VERDER NA DIALOGEN MET PAROCHIANEN?

#### Plannen voor de toekomst van onze parochie!

**Geloofsweg Samen**, daar staan wij voor. Zeker wanneer het gaat om plannen voor de toekomst is het dan ook van belang hierover samen de dialoog aan te gaan.

Inmiddels hebben wij bijeenkomsten gehad in Vortum Mullem (22 oktober), Sambeek (14 november) en Boxmeer (29 januari).

Verheugd hebben wij kunnen constateren dat de betrokkenheid bij de vraag "Hoe kunnen wij erin slagen onze parochie voor de toekomst, met name financieel, gezond en levendig te houden?", groot was. Inhoudelijk verschilden deze avonden van elkaar. Dat is ook begrijpelijk, aangezien dit voor een groot deel bepaald werd door hetgeen plaatselijk speelt.

In Vortum-Mullem en Sambeek waren de avonden door het Parochiebestuur én de Dorpsraden samen georganiseerd. Met name de vraag "Hoe kunnen we het gebruik van het kerkgebouw in de nabije toekomst optimaliseren?" stond in beide kerkdorpen centraal. Op een constructieve manier werden mogelijkheden genoemd, randvoorwaarden besproken, maar ook zorgen geuit. Het is helaas ondoenlijk alle ideeën hier te beschrijven en het maken van een keuze zou de indruk wekken dat hierin al beslissingen genomen zijn. Bij beide avonden werd verzocht een werkgroep in het leven te roepen die o.a. de genoemde mogelijkheden op een deskundige wijze op haalbaarheid zou kunnen toetsen. Ter geruststelling: alle creatieve ideeën die ter sprake zijn gekomen, zijn vastgelegd!

Tijdens de dialoogavond in Boxmeer lag de focus minder op de toekomst van de kerklocatie als zodanig. Begrijpelijk overigens, de basiliek is immers eigendom van de Karmel. Zijdelings is wel gesproken over mogelijkheden voor een ruimere exploitatie. Inhoudelijk kwamen vooral de vragen "Hoe bereiken we met name de jongere generaties?" en "Hoe houden we als parochie financieel het hoofd boven water?" aan de orde. Ook hier kwam, met name in de gesprekken aansluitend aan de gezamenlijke avond, prominent het idee naar voren hierover met enkele mensen in kleiner verband verder van gedachten te wisselen.

Op deze plaats is absoluut een dankwoord namens het Parochiebestuur en de Dorpsraden van Vortum-Mullem en Sambeek aan allen die aan de dialogen

een bijdrage hebben geleverd op zijn plaats! Daarnaast ook dank aan diegenen die, losstaand van de gehouden avonden, ons schriftelijk en/of mondeling hun bijdrage hebben aangeleverd.

#### Vervolgstappen

Hoe nu verder? Het Parochiebestuur, in deze de eerst verantwoordelijke die nu aan zet is, heeft zich in haar afgelopen vergadering beraden over de te nemen vervolgstappen.

Wij hebben besloten hiertoe een drietal acties te ondernemen:

- ✦ **Er komt een werkgroep die, liefst in overleg met de Dorpsraden, de mogelijkheden in beeld gaat brengen voor de diverse kerklocaties. Onderdeel hiervan zal ook een onderzoek naar de haalbaarheid van deze opties zijn. We realiseren ons dat hierbij deskundige ondersteuning, al dan niet afkomstig uit de parochie, onontbeerlijk is.**
- ✦ **Er komt een werkgroep die gaat onderzoeken of een andere vorm van financiering mogelijk kan leiden tot een gezondere financiële basis van de parochie.**
- ✦ **Enkele leden van het Parochiebestuur gaan met een aantal parochianen in kleiner verband verder van gedachten wisselen over de wijze waarop wij voor de toekomst een bloeiende parochie kunnen zijn en blijven.**

Wat betreft deze werkgroepen zal de eerste stap bestaan uit het zoeken naar een geschikte samenstelling en het formuleren van een duidelijke opdracht.

Via de Nieuwsbrief én de website zullen we u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet, mede namens de overige bestuursleden,

Emilie van der Heijden, vice-voorzitter





## DIENSTEN in de KERKEN

### Karmelvieringen door de week in de H. Bloedkapel, St. Petrusbasiliek Boxmeer

**maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag**

08.00 uur Viering rond de psalmen  
12.00 uur Stilteviering  
18.45 uur Eucharistieviering

**woensdag**

08.00 uur Viering rond de psalmen  
09.00 uur Eucharistieviering  
12.00 uur Stilteviering  
18.45 uur Gebedsviering

**zaterdag**

12.00 uur  
Viering rond  
Karmelregel

### Kerklocatie: St. Petrusbasiliek, Boxmeer

DATUM	TIJDSTIP	SOORT VIERING	KOOR	BIJZONDERHEDEN
za 2 mrt	19.00 uur	Familieviering	Samenzang	2 <sup>e</sup> stap Eerste Communie
zo 3 mrt	10.30 uur	Eucharistieviering	Pauluskoor	Tevens kinderkerk
wo 6 mrt	18.45 uur	Meditatieve viering		I.v.m. Veertigdagentijd
zo 10 mrt	10.30 uur	Eucharistieviering	Bunskoor	
wo 13 mrt	18.45 uur	Meditatieve viering		I.v.m. Veertigdagentijd
zo 17 mrt	10.30 uur	Eucharistieviering	KAZOE	Viering met aandacht voor mensen met verstandelijke beperking
di 19 mrt	18.45 uur	Eucharistieviering	Samenzang	St. Jozef, in Bloedkapel
wo 20 mrt	18.45 uur	Meditatieve viering		I.v.m. Veertigdagentijd
do 21 mrt		Gemeenschappelijke ziekenzalving		Weijerstaete / Elsendonck voor de bewoners
za 23 mrt	19.00 uur	Familieviering		Palmpasenviering en 3 <sup>e</sup> stap Eerste Communie
zo 24 mrt	10.30 uur	Eucharistieviering	Pauluskoor	Palmsondagviering + gez. koffie drinken
di 26 mrt	14.30 uur	Woord- en Communieviering	Vivace	Viering op weg naar Pasen, Zonnebloem afd. Boxmeer
di 26 mrt	19.00 uur	Viering van verzoening en vergeving	Samenzang	Viering in de Petrusbasiliek voor de drie kerklocaties
do 28 mrt	19.00 uur	Eucharistieviering	Bunskoor	Witte Donderdag
vr 29 mrt	15.00 uur 15.00 uur 18.00 uur 19.00 uur	Kruisweg Kruisweg Goede Vrijdagviering met de kinderen Goede Vrijdagviering	Koor Vivace	Petrusbasiliek Weijerstaete / Elsendonck
za 30 mrt	17.30 uur 21.00 uur	Paaswake Paaswake	Elsendonck-koor Pauluskoor	Paaszaterdag
zo 31 mrt	10.30 uur	Eucharistieviering	Bunskoor	Verrijzenis van de Heer Eerste Paasdag met kindernevendienst
ma 1 april	10.30 uur	Eucharistieviering	Samenzang	Tweede Paasdag
zo 7 april	10.30 uur	Eucharistieviering	Pauluskoor	

### Kerklocatie: H. Cornelius, Vortum-Mullem

DATUM	TIJD-	SOORT VIERING	KOOR	BIJZONDERHEDEN
zo 10 mrt	9.00 uur	Eucharistieviering	Koor	
zo 24 mrt	10.30 uur	WoCo-viering		Familieviering Palmpasen
vr 29 mrt	19.00 uur	Goede Vrijdagviering		door de werkgroep
zo 31 mrt	9.00 uur	Eucharistieviering	Koor	Pasen

## VERVOLG DIENSTEN IN DE KERKEN

### Kerklocatie: St. Jan de Doper, Sambeek

DATUM	TIJDSTIP	SOORT VIERING	KOOR	BIJZONDERHEDEN
zo 3 mrt	9.00 uur	Eucharistieviering	Schola	3 <sup>e</sup> zondag Veertigdagentijd
za 9 mrt	19.00 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor	
zo 17 mrt	9.00 uur	Eucharistieviering	Samenzang	
za 24 mrt	19.00 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor	Palmpasenviering
di 26 mrt	19.00 uur	Viering van boete en verzoening		In de Petrusbasiliek voor gehele parochie
do 28 mrt	19.00 uur	Eucharistieviering	Dameskoor	Witte Donderdag
vr 29 mrt	19.00 uur	Goede Vrijdagviering	Schola	Goede Vrijdag
za 30 mrt	19.00 uur	Paaswake	Gemengd koor	Paaszaterdag
zo 31 mrt	-----			
ma 1 april	9.00 uur	Eucharistieviering Pasen	Schola	Tweede Paasdag

### DOOPVIERINGEN

Als ouders kun je ervoor kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloven, onze 'geloofsweg samen'. De doop is de eerste stap op die weg die we samen willen gaan ...

Op veel zondagen is een doopviering mogelijk. Wilt u uw kind laten dopen: stuur ons een e-mailbericht of bel met ons parochiesecretariaat, dan kan in goed overleg tot een concrete afspraak voor de voorbereiding en doopviering gekomen worden. Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur zijn we als regel bereikbaar (t. 573277) en ook via e-mail: [secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl](mailto:secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl)

U kunt ook een doopaanvraagformulier invullen via de website van de parochie: [www.onzelievevrouweparochie.nl](http://www.onzelievevrouweparochie.nl)

### In de H. Corneliuskerk in Vortum-Mullen zijn gedoopt:

zo 17 februari **Niels en Julie Ebben**, St. Hubertusstraat 51, Vortum-Mullem

*Wij wensen hen en hun ouders en familie een mooie toekomst en alle goeds.*

## UITVAARTDIENSTEN

In de afscheidsdienst, de uitvaartdienst op een van de kerklocaties binnen onze parochie, geven wij onze dierbaren als geloofsgemeenschap uit handen en leggen hen in Gods hand. Hij draagt hen nu verder op handen, en we geloven in hun Leven samen met Jezus de Verrezene. En ook willen we als gelovige gemeenschap de nabestaanden en allen die de overledene kenden tot steun en troost zijn in het gemis.



### In de St. Petrusbasiliek te Boxmeer:

15 februari **Trees Zelten-Kempkens, 78 jaar**  
Spoorstraat 25b

16 februari **Gerrit Schaminée, 75 jaar**  
Gerard Doustraat 5

*God draagt hen nu verder op handen.*

*Mogen zij rusten in vrede.*

# KIND EN KERK

## KERKLOCATIE BOXMEER

### Eerste Communie Boxmeer – familieviering 2 maart 19.00u

Op 26 januari jl. was de eerste familieviering van dit nieuwe jaar. Voor de communicanten was het hun eerste voorbereidingsviering. Het thema was dan ook: 'Welkom allemaal'. Het was een heel leuke viering waarin de kinderen zich voorstelden en daarna samen het liedje 'Mijn naam zegt wie ik ben' zongen. Ook al de andere liedjes werden goed meegezongen. Een pluim!

De rode draad van de viering was natuurlijk dat je welkom bent. Op veel plaatsen: je was natuurlijk hartstikke welkom toen je geboren werd, je bent welkom op school en bij je vriendjes en vriendinnen. En natuurlijk ook in de kerk.

Op 19 februari hebben enkele ouders de tweede viering voorbereid. Die zal plaatsvinden op zaterdag 2 maart, aanvang 19.00u. Het thema: 'Vriendschap en vrede'. Ook dat wordt vast een mooie viering.

### Vormelingen 2012

Op 17 december jl. konden de ouders de foto's die tijdens de Vormselviering gemaakt zijn, bekijken en bestellen. De foto's zijn inmiddels door onze parochiepostbode Hein op alle adressen bezorgd. We kunnen blijkens de reacties terugblikken op een fijne voorbereiding. Kinderen en ouders: hartelijk bedankt voor jullie inzet. En graag tot ziens in de familievieringen!

### Kinderkerk zondag 3 maart 10.30 uur

Op zondag 3 maart, aanvang 10.30 u, parallel aan de viering voor de volwassenen, is de eerstvolgende kinderkerk. Vorige keer waren er maar liefst 18 kinderen, die het heel erg naar de zin hebben. Een liedje, een spannend verhaal, een gesprekje, een knutselopdracht en na afloop koffie/ limonade drinken in Het Parochiehuis. De bijeenkomsten worden door de ouders zelf voorbereid. Het thema is steeds een verrassing.

## KERKLOCATIE SAMBEEK

### Eerste Communie Sambeek - activiteiten 11 maart en 3 april

De voorbereiding van de kinderen op de eerste Communie loopt op volle toeren. De kinderen ontvangen regelmatig hun aflevering van het project Peter Pen en ook de eerste speciale bijeenkomsten zijn al geweest.

Op **11 maart a.s.** gaan de communicanten naar de overkant, naar de bakker in Afferden. Deze laat de kinderen zelf een gebakje maken en een broodje versieren. Hartstikke leuk. Natuurlijk mogen ze ook proeven!

Op **3 april a.s.** is er een bijeenkomst rond het thema bidden. Dat zal gebeuren op een manier die de kinderen zeker zal aanspreken.



## KERKLOCATIE VORTUM-MULLEM

### Eerste Communie Vortum-Mullem Activiteiten op 5, 20 en 24 maart a.s.

Op 5 maart komen de Eerste Communieouders van Vortum en Mullem voor de tweede keer bijeen. In januari had men al de taken verdeeld: juffrouw Cecile neemt het project voor haar rekening, de ouders zorgen voor de versiering, de foto's, het uitstapje, de kerkversiering e.d.

### Palmpasestokken maken!

Op woensdag 20 maart is een speciale bijeenkomst: de kinderen komen dan bij elkaar om palmpasestokken te maken.

Die worden gebruikt tijdens de Palmpasenviering op zondag 24 maart, aanvang 10.30. Tijdens deze viering stellen zich ook de communicanten voor.





## MAATSCHAPPELIJKE STAGE EN EERSTE COMMUNIE

**Komend half jaar hebben we vier stagiaires in de Onze Lieve Vrouwe parochie, kerklocatie Boxmeer.**

Emma, Marrit, Michelle en Tim zijn scholieren van de middelbare school die in de parochie hun maatschappelijke stage lopen. Dat houdt in dat zij dertig uur vrijwilligerswerk komen doen.

Zo'n stage kan op veel plaatsen: op een boerderij, in een bejaardenhuis, bij de Zonnebloem of de Vaart, maar ook in de parochie bij de Eerste Communie-voorbereiding.

Emma en Tim gaan de lay-out van de boekjes van familievieringen verzorgen. Marrit en Michelle doen mee bij het maken van de kerkversiering voor de Eerste Communie-viering op 9 juni.

We zijn benieuwd naar hun creatieve inbreng.



## KINDERKOOR



**Heb je zin om mee te komen zingen?**

Kom gewoon of neem contact op met de receptie van het Parochiehuis (t. 573277, ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur).

Er is al enige tijd een nieuw kinderkoor in Boxmeer. Het kinderkoor repeteert elke dinsdag tussen 16.00 en 17.00 uur in Het Parochiehuis. Het is een groep van zo'n 17 kinderen. De leiding is in handen van Mariette van Wijnhoven, leerkracht van basisschool de Canadas.

Er worden liedjes gezonden die je op school zingt, maar ook liedjes die je zelf mee kunt nemen. De liedjes die we nu zingen zijn gewoon vrolijk: Droomboom, Woutertje, Dingen waar ik zoveel van hou, If you're happy, Honderdduizend blaadjes, Fruit-salade, Talenten voor het leven, In the jungle, Doe, Ray, Me, M'n tante d'r bloes, Olga, De grote banaan, enz.

We treden o.a. op voor ouderen en voor kinderen die in een tehuis wonen en we geven een kerstconcert in de kerk.

## THE PASSION IN DEN HAAG

Na eerdere edities in Gouda en Rotterdam wordt 'The Passion' dit jaar in het centrum van Den Haag gehouden. De cast zal eind februari bekend zijn gemaakt.

Vorig jaar trok The Passion in Rotterdam tussen 15.000 en 20.000 mensen. **The Passion 2013 wordt op donderdag 28 maart om 20.25 uur live uitgezonden op Nederland 1.** Bekende artiesten brengen het verhaal over Jezus' lijden, dood en verrijzenis tot leven door middel van hedendaagse Nederlandstalige popnummers.

## WERELDJONGERENDAGEN

De Wereldjongerendagen vinden plaats in Rio de Janeiro van 23 - 28 juli 2013 onder het thema: "Gaat dus en maakt alle volkeren tot Mijn leerlingen" (Mt. 28, 19).

Hiernaast het logo. Meer info op: [www.jongkatholiek.nl/wjd](http://www.jongkatholiek.nl/wjd)



## NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

### Doelstelling

Op 3 en 24 januari jl. hebben de eerste vergaderingen van de nieuwe Activiteitencommissie plaatsgevonden. Deze commissie organiseert, coördineert en faciliteert de vastgestelde activiteiten en onderhoudt hierover de contacten met het parochiebestuur en het pastorale team.

Nevendoeelstelling is het behouden van de eigen identiteit van de kerklocaties van de Onze Lieve Vrouwe parochie. Tegelijkertijd tracht de commissie de onderlinge betrokkenheid te bevorderen.

### Commissieleden

De Activiteitencommissie bestaat uit leden vanuit alle drie de kerklocaties. Het zijn: Toos van Bree en Jacob Fleuren vanuit Vortum-Mullem, Roger Berg-holtz en Josien Goossens vanuit Sambeek, Annelies van Loo en Kees Thijssen vanuit Boxmeer. Parochie-secretaris Mieke van Soest neemt ook deel vanwege de directe contacten met het parochiebestuur en het pastorale team, het beheer van de website en de redactie van de Nieuwsbrief en de algemene pr.

Door deze samenstelling zijn ook verschillende werkgroepen uit de parochie vertegenwoordigd en zijn de communicatielijnen kort. De Activiteitencommissie zal bij de uitvoering van de geplande activiteiten zeker ook extra vrijwilligers betrekken. Inmiddels is er een jaarplanning gemaakt en is de organisatie van een aantal nieuwe activiteiten opgepakt.

### Nieuwe activiteiten

Hieronder valt als eerste het 1 x per maand organiseren van gezamenlijk koffiedrinken na afloop van vieringen (voor data: zie schema 'Diensten in de kerken').

De tweede, grote nieuwe activiteit is de deelname van onze parochie, in samenwerking met de protestantse gemeente Boxmeer, aan **Kerkennacht 2013**. Kerkennacht is een tweejaarlijks oecumenisch evenement. Het is eigenlijk een soort museumnacht, maar dan van alle kerken in Nederland. Gekozen is voor de **nacht van zaterdag 22 op zondag 23 juni**.



## GESCHENK PAROCHIAAN VOOR HET PAROCHIEHUIS

Van **mevrouw Fien Vink-Verberkt** ontving de redactie een kleitegeltje (zie foto) met de volgende toelichting:

*Op 18 december 1952 is de St. Petrusbasiliek ingewijd. Ik heb dat meegemaakt, want ik ben in 1933 geboren. Als jong meisje heb ik nog over de puinhopen van de in 1944 kapot geschoten kerk gelopen. Het huidige kerkgebouw heb ik tot stand zien komen. Het is gebouwd door een aannemersbedrijf uit Nieuwkuijk en de architect was de heer De Valk.*



*Later stond ik als verkoopster bij de fa. Clabbers-Pieterse in de zaak. Daar is toen de smyrnawol en het stramien besteld voor de kerkloper. Deze turquoise smyrna looper is toen door vrijwilligers geknoopt. Tegenover de kerk woonde mevrouw Remmen en die had alle spullen boven liggen. Ik ging iedere zondag na de H. Mis van 9 uur bij haar boven helpen. Was er altijd gezellig.*

*Op de laatste Nieuwjaarsreceptie heb ik tegen mevrouw Van der Heijden verteld dat ik van die inwijding in onze hal een tegeltje heb hangen. Ik wil dit nu aan Het Parochiehuis schenken. Dit is de plek waar het hoort te hangen in verband met onze kerkgeschiedenis. Hopelijk doe ik jullie er een plezier mee.*

**Het parochiebestuur en het pastoresteam dankt mevrouw Vink hartelijk voor haar geschenk!**

## UIT HET KARMELPROGRAMMA

### Samen Bijbel Lezen

We lezen steeds de tekst van dat gedeelte uit het Evangelie dat op de zondag wordt gelezen in de Eucharistieviering. We gebruiken steeds dezelfde methode om de tekst te lezen, te leren verstaan en te laten spreken. Deelname is per ochtend mogelijk.

Begeleiding: Jos Boermans o.carm.

Data: 22 maart, 26 april, 24 mei

Tijd: 10.00 - 11.30 uur

Plaats: Parochiehuis



### Meditaties 40-dagentijd

De veertigdagentijd is bij uitstek een periode van bezinning voor mensen die leven vanuit hun christelijke wortels. In deze weken bezinnen we ons in woord, beeld, muziek en stilte op de betekenis van het lijden van Jezus en het lijden in de wereld om ons heen. Aan dit bij-EEN-komen zijn geen kosten verbonden.

Begeleiding: Boxmeerse Karmel.

Data: 6, 13, 20 en 27 maart.

Tijd: 18.45 - 19.15 uur

### Hoe Bijbel lezen?

Al vele eeuwen hebben mensen Bijbelse teksten gelezen, bemediteerd en (soms letterlijk) met zich meegedragen met het oog op het gaan van hun eigen levensweg. De Bijbelse teksten waren daarbij veel meer dan verhalen uit een ver verleden. Ze werden gidsen voor het gaan van de weg.

De eeuwenoude tradities van lezen en bemediteren van Bijbelse teksten worden nog steeds beoefend en ze bewijzen nog steeds hun waarde.

Wat doen we eigenlijk als we lezen? Hoe wordt door het lezen van de Bijbel ons verlangen naar God gevoed? Hoe kan het lezen van Bijbelse teksten doorwerken in ons eigen leven? Het belang van deze vragen zal aan de hand van praktische voorbeelden zichtbaar worden gemaakt.

Begeleiding: Huub Welzen o.carm.

Data: dinsdag 5 en 19 maart, 9 april

Tijd: 19.45 - 21.30 uur



### INFORMATIE EN AANMELDING

Informatie vindt u op de website van de Karmel:  
[www.karmelboxmeer.nl](http://www.karmelboxmeer.nl)

en op de website van de parochie:  
[www.onzelievevrouweparochie.nl](http://www.onzelievevrouweparochie.nl)



## VASTENACTIE 2013: EVEN MINDEREN VOOR MIGRANTEN IN HONDURAS!

De Amerikaanse droom blijkt voor velen een nachtmerrie...

Het Campagneproject 2013 van Vastenactie brengt ons in Midden Amerika, in Honduras om precies te zijn. Het confronteert ons met het harde, mensonwaardige bestaan van honderdduizenden migranten 'zonder papieren', maar ook met het hoopgevende werk van zuster Valdete en haar medezusters van de congregatie van de zusters Scalabrinianas.

### Helpt u deze Migranten aan een toekomst?

Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede, de uitzichtloosheid en het geweld in Honduras. Ze gaan op weg naar de Verenigde Staten, hun 'Beloofde Land', op zoek naar een toekomst en een menswaardig bestaan. Slechts een paar procent van de migranten bereikt de VS voor een leven als illegale werkkraft. De anderen worden opgepakt en teruggestuurd. Ze komen ontgoocheld, beschadigd, beroofd en gewond terug. Als ze de reis tenminste hebben overleefd.

*Als ik deze mensen in hun ogen kijk, wil ik hen hoop geven... aldus zr. Valdete.*

De zusters Scalabrinianas vangen teruggestuurde migranten én hun gezinnen liefdevol op en helpen hen weer op weg. Hun voorvrouw, zuster Valdete, maakt vrijwel dagelijks hartverscheurende situaties mee als ze op het vliegveld teruggestuurde migranten opvangt. Ze wanhoopt echter nooit: "Als ik deze mensen in hun ogen kijk, wil ik hen hoop geven, want ik zie kinderen van God."

Met dit campagneproject kan Vastenactie zo'n 16.000 migranten én hun gezinnen ondersteunen. Meer informatie over het werk van de zusters Scalabrinianas en de migratieproblematiek vindt u op [www.vastenactie.nl](http://www.vastenactie.nl).

Zie ook de info en collectebussen in de kerken, of steun de huis aan huis actie.

### Geef voor een nieuwe start!

Deel uw vasten: geef vandaag nog en help migranten in Honduras weer een toekomst op te bouwen in hun eigen land!

**Giro 5850 Vastenactie, Den Haag**

**[www.vastenactie.nl](http://www.vastenactie.nl)**



# VASTENAKTIE

Cordaid



## OPROEP

Steunpunt Sambeek aan de Grotestraat 65 te Sambeek, zoekt man of vrouw die gemiddeld een half uur per week tijd heeft om de sacristie, de keuken en het kantoor schoon te maken op vrijwillige basis. Dag en tijd kunt u zelf invullen.

**Indien u belangstelling heeft, neemt u dan s.v.p. contact op met de heer Jan van Dijk, tel. 0485-574551.**