



HET PAROCHIEHUIS
VAN SASSE VAN YSSELTSTRAAT 8
5831 HD BOXMEER
(0485) 57 32 77

NIEUWSBRIEF

ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE

SECRETARIAAT@ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL
WWW.ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL

JULI/AUGUSTUS 2013

GELOOFSWEG SAMEN

Woord en daad horen bij elkaar; dat is ten volle Eucharistie vieren

Spiritualiteit van de Eucharistie

Afgelopen maanden heb ik voor parochianen en belangstellenden vier avonden verzorgd over de spiritualiteit van de Eucharistie. Deze avonden waren verrassend. Enerzijds omdat er een grote deelname was en anderzijds omdat deze avonden ons belangrijke nieuwe inzichten opleverden. De nieuwe inzichten kunnen samengevat worden met de korte zin: *Geen woorden maar daden.*

Tekorten en vergevingsgezindheid

De eucharistieviering begint altijd met de erkenning dat wij mensen leven met tekorten. Erkennen dat we fouten maken is belangrijk in relatie met mensen met wie we leven en werken. Juist in de erkenning van onze tekorten en in het besef dat we allemaal onze tekorten hebben worden we uitgenodigd barmhartig en vergevingsgezind te zijn naar elkaar. Mooie woorden spreken zonder dat we deze woorden naar elkaar toe in de praktijk brengen lijkt mij niet de bedoeling.

Woord van God: horen én uitvoeren

Wanneer we luisteren naar de lezingen in de Eucharistie worden we uitgenodigd het Woord van God te horen. Woord is in het Hebreeuws DABAR. Dit woord DABAR betekent niet alleen woord, maar ook daad. Het Woord van God horen is pas ten volle gehoord als het ook gedaan wordt. We kunnen het ook anders zeggen. We worden uitgenodigd zo het Woord van God te horen dat het werkelijk in ons ten leven komt en wij met ons leven het Woord van God concreet maken, handen en voeten geven. We maken het Woord van God al concreet als we in de voorbeden bidden voor wie het moeilijk hebben en als we bij het klaar maken van de tafel de boodschappenmand voor mensen die arm zijn of weinig hebben niet vergeten.

Als we tijdens het tafelgebed over brood en wijn de woorden bidden die Jezus bad over brood en wijn tijdens zijn laatste maaltijd met zijn leerlingen staat daar altijd in dat wij uitgenodigd zijn hetzelfde te doen. Het betekent dat wij worden uitgenodigd op onze beurt ons leven te breken en te delen opdat de samenleving van God mede door ons werkelijkheid wordt in de omstandigheden van nu.

Zo is heel de viering van de Eucharistie een gedenken van wat Jezus deed om goed te weten dat wij uitgenodigd zijn op onze beurt in zijn voetsporen te gaan en zichtbaar te maken dat Gods Bevrijdend Woord in ons en door ons een levende werkelijkheid is in onze gemeenschap en in onze samenleving.

Zending

Wanneer wij op het einde van de viering gezonden worden naar ieders gezin, naar ieders werk, naar ieders familie of naar ieders kleine of grote gemeenschap worden wij gezonden om met ons leven vorm te geven aan wat we in de Eucharistie gevierd hebben. In de kern van de zaak worden wij op weg gestuurd om de daad bij het woord te voegen. We worden gezonden om de samenleving van God werkelijkheid te doen worden.

Startviering nieuwe werkjaar

Als we zo Eucharistie vieren is de Eucharistie pas het begin. We worden immers gezonden om wat we hebben gevierd ook daadwerkelijk handen en voeten te geven. Natuurlijk gebeurt dat op vele manieren, in kleine en in grote dingen die we doen omwille van elkaar en omwille van het welzijn van anderen. Daarom is het ook terecht dat we aan het begin van het

In deze editie o.a.:

- Overweging pastor Tjeu Timmermans o.carm.
- Deadline opgave Parochiereis oktober 2013
- Van de bestuurstafel
- Kind en Kerk
- Diensten in de kerken
- Diaconie en ontwikkelingswerk: gesprek met Harry Derkx
- Gemeenschappelijke ziekenzalving / Karmelkring
- Terugblik op Heilig Bloedprocessie 2 juni 2013

- voorpag. + p.3
- p. 3
- p. 4
- p. 5
- p. 6 + 7
- p. 8 + 9
- p. 10
- p. 11 + 12



NIEUWSBRIEF THUIS ONTVANGEN?

Geeft u uw naam en adres door aan de receptie van Het Parochiehuis:
t. 573277 (ma t/m vrij 9.00-12.00 uur)



Pastoraal team



tjeu.timmermans@onzelieievrouweparochie.nl

bep.devreede@onzelieievrouweparochie.nl

wijnenjo@onzelieievrouweparochie.nl

Het Parochiehuis

van Sasse van Ysselstraat 8

5831 HD BOXMEER

(0485) 57 32 77

secretariaat@onzelieievrouweparochie.nl

Rabobanknummer 14.57.40.625

Openingsuren receptie

Ma t/m vr van 9.00 – 12.00 uur.

Kunt u de gastheer of gastvrouw van de receptie niet bereiken, spreek dan s.v.p. uw bericht in op het antwoord-apparaat. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. De telefoonbeantwoorder meldt wat u moet doen als u de pastor dringend nodig heeft.

Adressen kerklocaties

H. Petrusbasiliek

Steenstraat 41

5831 JA Boxmeer

Sint Jan de Doperkerk

Bezoekadres en postadres:

Grotestraat 65

5836 AC Sambeek

E kerklocatiesambeek@onzelieievrouweparochie.nl

Open op donderdagochtend van 8.30 - 11.00 uur, gastheer is de heer Wil Derks, T (0485) 57 16 18.

Sint Corneliuskerk

Postadres: Sint Cornelisstraat 18

5827 AL Vortum-Mullem

Colofon

De NIEUWSBRIEF is een uitgave van de ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE en treft u ook aan op de website van de Onze Lieve Vrouwe parochie. Uw bijdrage aan de Nieuwsbrief is van harte welkom. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen niet of verkort weer te geven.

De editie van september verschijnt op vrijdag 30 augustus 2013. Kopij voor dit nummer dient uiterlijk op **zondag 11 augustus 2013** op het redactieadres of per e-mail bij de redactie te zijn ingeleverd.

Red.: Mieke van Soest (parochiesecretariaat), pastor Bep de Vreede o.cam.
Verspreiding: Jan de Kock,
Le Blancstraat 13, 5831 GM Boxmeer T. (0485) 573876

STAND ACTIE KERKBALANS per 17-6- 2013

Boxmeer € 53.293

Sambeek € 9.370

Vortum-Mullem € 1.771

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

KERK  **BALANS** 2013

PAROCHIELE ZAKEN

In de zomermaanden juli en augustus vragen wij uw begrip voor de wisselende aanwezigheid van het pastoresteam en de vrijwilligers aan de receptie.

Er is wel altijd bereikbaarheid via het telefoonnummer van Het Parochiehuis (zie rechtsboven op deze pagina) of van het Karmelklooster (0485—562156).

29 juni Start zomervakantie zuid; pastor Jo Wijnen wegens vakantie afwezig van 1 t/m 28 juli

Pastor Tjeu Timmermans is afwezig van 9-16 juli (Litouwen) en van 1-14 augustus (Filipijnen)

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die computervaardig zijn en vooral goed kunnen omgaan met Word voor het samenstellen van vieringenboekjes.

Ook zijn wij bezig met het opbouwen van een eigen liturgiebibliotheek waaruit we het materiaal kunnen putten voor het samenstellen van de parochiële vieringen.

**Heeft u een paar uurtjes tijd in de week?
Wilt u plezierig samenwerken in teamverband?
Neemt u dan s.v.p. contact op met het parochie-secretariaat! (zie contactgegevens hierboven).**

VERVOLG OVERWEGING PASTOR TJEU TIMMERMANS

nieuwe werkjaar, na de vakantie, in de openingsviering verschillende activiteiten die in onze parochie onze zorg om mensen zichtbaar maken, in de schijnwerpers zetten.

De diaconale, maatschappelijke en sociale inzet in onze parochie voor mensen die hulp nodig hebben, welke dan ook, is doen wat we iedere zondag in de Eucharistie vieren. Veel van wat gebeurt is zichtbaar. Veel van wat gebeurt is ook niet zichtbaar. Dat betekent niet dat het er niet is.

Al die inzet van mensen vieren we weer in de Eucharistie van waaruit we weer gezonden worden om de daad bij het woord te voegen. Deze diaconale, maatschappelijke en sociale inzet is niet los te denken van de Eucharistie. Onze Eucharistie is een reminder de daad bij het woord te voegen.

Zo vieren we ten volle Eucharistie. Zo is Eucharistie vieren een beweging van inzet, van vieren, van gezonden worden om de daad bij het woord te voegen en weer bijeenkomen om wat we gedaan hebben mee te nemen in de viering en opnieuw gezonden te worden.

Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor-teamleider



***Graag wens ik ieder
namens het pastorale team,
het parochiebestuur
en de Karmelgemeenschap
een mooie zomer
(-vakantie)!***

PAROCHIEREIS 12-daagse busreis naar Fatima, Santiago de Compostela en Lourdes

PAROCHIEREIS 2013 GAAT ZEKER DOOR!!

Er hebben zich nu reeds voldoende parochianen aangemeld om vast te kunnen stellen dat de geplande parochiereis zeker doorgang zal vinden. Dat betekent dat er op 7 oktober per luxe autobus wordt afgereisd naar Frankrijk, Spanje en Portugal. Naast de bedevaartplaatsen Lourdes, Fatima en Santiago de Compostela wordt er een bezoek gebracht aan de plaatsen Bordeaux, Burgos, Léon, O Cebreiro, Salamanca, Rocamadour en Nevers. De Onze Lieve Vrouwe parochie heeft als motto: 'Geloofsweg samen'. 'Samen' betekent dat we verbondenheid scheppen tussen mensen. Tijdens deze mooie reis zal op vele manieren aan deze verbondenheid inhoud worden gegeven.

Mocht u nog interesse hebben voor deze reis: er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

**REISPERIODE
7 t/m 18 oktober 2013**

PRIJS

Bij 36-41 deelnemers: € 1.089,-
Vanaf 42 deelnemers: € 1.049,-

Tot uiterlijk 30 juli a.s. kunt u zich nog inschrijven bij:

Mieke van Soest, parochiesecretaris (0485-573277), of bij Kees Thijssen (0485-573162).



VAN DE BESTUURSTAFEL

Plannen voor de toekomst van onze parochie

In onze vorige berichtgeving aangaande dit onderwerp blikten we terug op de gehouden dialoogavonden in Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem.

Op basis van de opbrengsten van deze avonden

hadden we in het bestuur besloten een **drietal vervolgcacties** te ondernemen:

- er komt een werkgroep die de mogelijkheden in beeld gaat brengen voor de diverse kerklocaties.
- Er komt een werkgroep die gaat onderzoeken of een andere vorm van financiering mogelijk kan leiden tot een gezondere financiële basis van de parochie.
- Enkele leden van het Parochiebestuur gaan met een aantal parochianen in kleiner verband verder van gedachten wisselen over de wijze waarop wij voor de toekomst een bloeiende parochie kunnen zijn en blijven.

Allereerst zijn wij met het laatste punt aan de gang gegaan. Zowel op het gebied van financiën, alsook in algemene zin hebben wij op verschillende momenten in een kleine setting met diverse parochianen om tafel gezeten. Het waren bijzonder zinvolle besprekingen, gekenmerkt door een grote betrokkenheid bij de toekomst van de parochie. Deze bijeenkomsten hebben ons extra informatie gegeven voor de te formuleren opdrachten voor de twee genoemde werkgroepen.

Communicatie binnen de parochie

De uitkomsten van de gehouden enquête, de

besprekingen met parochianen en het overleg in de Parochievergadering sterkte onze mening dat het belangrijk is dat er op korte termijn een communicatieplan opgesteld moet worden voor de OLV parochie. Een communicatieplan dat uitvoerbaar, goed onderbouwd en financieel haalbaar moet zijn. In onze vorige berichtgeving gaven wij aan op zoek te zijn naar een deskundige op dat gebied die ons, mede op basis van de evaluatie, daarbij kan adviseren.

Uiteindelijk zijn wij terecht gekomen bij De Zalige Zalm, een organisatie die gespecialiseerd is in het onderwerp communicatie binnen parochies. Wij hebben besloten gebruik te maken van hun expertise in het organiseren en begeleiden van een workshop waarbij een twintigtal parochianen op basis van vooraf aangegeven kaders het communicatieplan samenstellen. Voor het formuleren van genoemde kaders hebben we als bestuur een aantal vragen van hen gekregen die we vooraf moeten beantwoorden. Daarbij worden we ondersteund door Laetitia van der Lans, die als communicatieadviseur voor kerken werkt bij De Zalige Zalm. De volgende afspraak ter voorbereiding van de workshop staat gepland op 14 augustus.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, hoort u van ons.

Met vriendelijke groet, namens het Parochiebestuur,
Emilie van der Heijden

Waar is de Nieuwsbrief te vinden?		
De nieuwsbrief thuis ontvangen is nog altijd mogelijk: aanvraag via Het Parochiehuis		
De digitale Nieuwsbrief is te vinden via de website www.onzelievevrouweparochie.nl		
Op onderstaande locaties ligt een stapeltje gedrukte exemplaren van de Nieuwsbrief.		
BOXMEER	SAMBEEK	VORTUM-MULLEM
Kerklocatie Petrusbasiliek	Kerklocatie Sint Jan de Doper	Kerklocatie Heilige Cornelius
Het Parochiehuis	Steunpunt secretariaat Sambeek	Jos Tamminga
De Weijerstaete	Elsenhof	Pakhuis Peeters
Madeleine		
Sint Anna		
Karmelklooster		
Bibliotheek		

KIND EN KERK

TERUGBLIK OP EERSTE COMMUNIE BOXMEER ZONDAG 9 JUNI 2013 in St. PETRUSBASILIEK



Alisha Giblin, Chanel Heesackers, Connor Kusters, Demi Verblakt, Eline Wientjens, Eva Jilesen, Fenne Hutten, Geert Duffhues, Gijs Bongaerts, Isa Michiels, Jesse Busser, Sem Busser, Jordi Verwegen, Kim de Hoog, Lieke Hoffmans, Lonneke Jansen, Luc van Neerven, Maarten Philips, Matthijs Alink, Simon Alink, Nina Klokgieters, Rens Costermans, Sanne Wijers, Sindy van Els, Syrinx Jeurissen en Tuur Vonken

**Communicanten en ouders,
van harte gefeliciteerd met deze dag!**

De pastores (Foto: Betty Derikx Fotografie)

Vormsel Boxmeer - de kinderen er nog meer bij betrekken

Op dinsdag 18 juni was de ouderavond voor het Vormsel. Een flink aantal kinderen (12) heeft zich opgegeven. Gelukkig blijven er nog aanmeldingen binnenkomen. Tijdens de ouderavond kregen de ouders informatie over het project, over de bijeenkomsten en de vieringen. De Vormselviering staat gepland voor zaterdag 23 november 19.00u.

Het nieuwe van dit jaar is, dat er drie woensdagmiddagen gepland zijn waarop groepjes vormelingen nadenken over het thema van de familieviering en over liedjes, gedichten, verhalen, dia's, afbeeldingen, spreekbeurt, die deze familieviering extra mooi maken. Om de kinderen niet te zwaar te belasten is, neemt elk kind aan één middag deel en krijgen ze ongeveer twee weken tevoren een mapje thuis met daarin allerhande mogelijke suggesties. Groepjes ouders vullen vervolgens de ideeën van de kinderen aan zodat de viering compleet wordt. Voorbeeld: **op woensdag 21 augustus van 13.30-15.00u voorbereiding van 1^e familieviering in Parochiehuis met een groepje vormelingen, dinsdagavond 27 augustus 20.00-21.15u finishing touch door een groepje ouders, zaterdag 31 augustus 19.00u 1^e familieviering in basiliek.**

Info: parochiesecretariaat of wijnenjo@onzelievevrouweparochie.nl

Vormsel Sambeek en Vortum-Mullem – groepen 7 en 8

Ook hier is de (gemeenschappelijke) ouderavond al geweest. Voor Vortum-Mullem is nieuw dat komende november de kinderen van de groepen 7 en 8 samen het Vormsel doen. In totaal 8 kinderen hebben zich opgegeven. De stuurgroep in Sambeek denk hier voor Sambeek nog over na. Dat zou het totaal in Sambeek op 14-16 kinderen brengen. Tijdens de ouderavond bleek weer dat het echt nog leeft onder de ouders en dat zij graag hun steentje willen bijdragen. Complimenten! **Datum en tijdstip van het Vormsel: 30 november a.s., 17.00u Vortum-Mullem, 19.00u Sambeek (onder voorbehoud!). Info: parochiesecretariaat (ivm privacy).**

Eerste Communie en Vormsel Sambeek – voorstelviering 21 september 2013

De viering waarin de Vormelingen en Eerste Communicanten zich voorstellen is op 21 september (19.00u). De ouders van de kinderen die komend schooljaar in aanmerking komen voor de Eerste Communie hebben inmiddels bericht ontvangen. **Datum en tijdstip van de Eerste Communie-viering Sambeek: 11 mei 2014 10.30u. Info: parochiesecretariaat (i.v.m. privacy).**

Kinderkerk Boxmeer: eerste bijeenkomst Startzondag 25 augustus 2013

Voor de kinderen van drie tot zes/ zeven is er eens in de maand kinderkerk. Het is een bijeenkomst parallel aan de viering voor de volwassenen. De kinderen vinden het prachtig, omdat er altijd een mooi verhaal en een leuke verwerkingsopdracht is. Kinderkerk is meestal op de 1^e zondag van de maand. We beginnen met een afwijking van deze regel: de eerste bijeenkomst is op Startzondag 25 augustus 10.30u. **De andere data: 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december, 5 januari, 2 februari, 6 en 20 april, 1 juni, 6 juli.**

Kinderkoor – vanaf 5 september

Het kinderkoor verzorgde een mooi optreden in Dichterbij in Gennep. De bewoners vonden het prachtig. Op 28 mei lieten ze aan hun eigen ouders horen wat ze zoal geleerd hadden. Het was een heel geslaagd jaar.

De dag van de repetitie verandert: voortaan elke donderdag (behalve schoolvakanties) van 16.00 tot 17.00u in Het Parochiehuis aan de van Sasse van Ysselstraat 8.

De contributie bedraagt 10 euro per jaar (dit geld wordt uitsluitend besteed aan de kinderen zelf).

Info: mariettewijnhoven@hotmail.com

DIENSTEN in de KERKEN

Karmelvieringen door de week in de H. Bloedkapel, St. Petrusbasiliek Boxmeer

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

08.00 uur Viering rond de psalmen
12.00 uur Stilteviering
18.45 uur Eucharistieviering

woensdag

08.00 uur Viering rond de psalmen
09.00 uur Eucharistieviering
12.00 uur Stilteviering
18.45 uur Gebedsviering

zaterdag

12.00 uur
Viering rond
Karmelregel

Kerklocatie: St. Petrusbasiliek, Boxmeer

DATUM	TIJDSTIP	SOORT VIERING	KOOR	BIJZONDERHEDEN
zo 30 juni	10.30 uur	Woord- en Communie- viering	Werkgroep samenzang	13 ^e zondag Begin schoolvakanties
zo 7 juli	10.30 uur	Eucharistieviering	samenzang	14 ^e zondag
zo 14 juli	10.30 uur	Eucharistieviering	samenzang	15 ^e zondag
di 16 juli	18.45 uur	Eucharistieviering	samenzang	Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel
zo 21 juli	10.30 uur	Eucharistieviering	samenzang	16 ^e zondag
zo 28 juli	10.30 uur	Eucharistieviering	samenzang	17 ^e zondag
zo 4 aug	10.30 uur	Eucharistieviering	samenzang	18 ^e zondag
zo 11 aug	10.30 uur	Eucharistieviering	samenzang	19 ^e zondag einde schoolvakanties
do 15 aug	19.00 uur	Eucharistieviering	samenzang	Feest van Maria Ten Hemelopneming
za 17 aug	19.00 uur	Woord- en Communie- viering	samenzang	verzorgd door de werkgroep
zo 18 aug	10.30 uur	Eucharistieviering	Pauluskoor	20 ^e zondag
zo 25 aug	10.30 uur	Feestelijke Eucharistieviering		Startzondag van het nieuwe werkseizoen van de Onze Lieve Vrouwe parochie tevens kinderkerkviering
za 31 aug	19.00 uur	Familieviering met aan- dacht eerste stap Vorm- selvoorbereiding		
zo 1 sept	10.30 uur	Eucharistieviering		22 ^e zondag
zo 8 sept	10.30 uur	Eucharistieviering	Vivace	Mogelijkheid tot deelname aan gemeenschappelijke ziekenzalving (zie artikel)

*Foto: doop Saar Kersten op
26 mei 2013 (door pastor Bep
de Vreede o.carm.)*

*Ouders Manon en Stan
Kersten, zusje Milou*



VERVOLG DIENSTEN IN DE KERKEN

Kerklocatie: St. Jan de Doper, Sambeek

DATUM	TIJDSTIP	SOORT VIERING	KOOR	BIJZONDERHEDEN
zo 30 juni	9.00 uur	Woord- en Commu-	samenzang	verzorgd door de werkgroep
zo 7 juli	9.00 uur	Eucharistieviering	samenzang	14 ^e zondag
za 13 juli	19.00 uur	Eucharistieviering	samenzang	15 ^e zondag
di 16 juli Petrusbasiliek	18.45 uur	Eucharistieviering	samenzang	Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel
zo 21 juli	9.00 uur	Eucharistieviering	samenzang	16 ^e zondag
za 27 juli	19.00 uur	Eucharistieviering	samenzang	17 ^e zondag
zo 4 aug	9.00 uur	Eucharistieviering	samenzang	18 ^e zondag
za 10 aug	19.00 uur	Eucharistieviering	samenzang	19 ^e zondag
do 15 aug Petrusbasiliek	19.00 uur	Eucharistieviering	samenzang	Feest van Maria Ten Hemelopneming
18 aug	9.00 uur	Eucharistieviering		20 ^e zondag
25 aug Petrusbasiliek geen viering in Sambeek	10.30 uur	Feestelijke Eucharistieviering		Startzondag van het nieuwe werkseizoen van de Onze Lieve Vrouwe parochie tevens kinderkerkviering
zo 1 sept	9.00 uur	Eucharistieviering		22 ^e zondag
za 7 sept	19.00 uur	Eucharistieviering		23 ^e zondag
zo 8 sept Petrusbasiliek	10.30 uur	Eucharistieviering	Vivace	Mogelijkheid tot deelname aan gemeenschappelijke ziekenzalving (zie artikel)

Kerklocatie: H. Cornelius, Vortum-Mullem

DATUM	TIJD-	SOORT VIERING	KOOR	BIJZONDERHEDEN
zo 14 juli	9.00 uur	Eucharistieviering	samenzang	15 ^e zondag
di 16 juli Petrusbasiliek	18.45 uur	Eucharistieviering	samenzang	Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel
zo 28 juli	9.00 uur	Eucharistieviering	samenzang	17 ^e zondag
zo 11 aug	9.00 uur	Eucharistieviering	koor	19 ^e zondag
do 15 aug Petrusbasiliek	19.00 uur	Eucharistieviering	samenzang	Feest van Maria Ten Hemelopneming
zo 25 aug Petrusbasiliek geen viering in Vortum-Mullem	10.30 uur	Feestelijke Eucharistieviering in de Petrusbasiliek		Startzondag van het nieuwe werkseizoen van de Onze Lieve Vrouwe parochie tevens kinderkerkviering
zo 8 sept	9.00 uur	Eucharistieviering	koor	
zo 8 sept Petrusbasiliek	10.30 uur	Eucharistieviering	Vivace	Mogelijkheid tot deelname aan gemeenschappelijke ziekenzalving (zie artikel)

UITVAARTDIENSTEN

In de St. Petrusbasiliek te Boxmeer

29 mei	Martien 'Teng' van den Bosch, Elzenstraat 1, Boxmeer	81 jaar
31 mei	Cees Luijckx, Anthoniuspark 10, St. Anthonis	84 jaar
12 juni	Sjan Segers - Nabbe, Aert van der Neerstraat 8, Boxmeer	51 jaar
17 juni	Jan Sleddens, Bocstraat 7, Boxmeer	87 jaar

*God draagt hen nu
verder op handen*

*Mogen zij rusten
in vrede*

In de St. Jan de Doperkerk te Sambeek

4 juni	Anna Sieben-Huijbers, Stalenberg 10, Sambeek	90 jaar
--------	--	---------

IN DE BAN VAN: DIACONIE EN ONTWIKKELINGSWERK

Op 30 april jl. ontving Harry Derkx, samen met nog 17 andere inwoners van de gemeente Boxmeer, een koninklijke onderscheiding. De redactie zoekt Harry op om met hem te kunnen spreken over zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Die verdiensten hebben betrekking op zijn werk voor Oikocredit, de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer, de R.K. Caritasinstelling St. Petrus, de Voedselbank, zijn lidmaatschap van de parochievergadering van de Onze Lieve Vrouwe parochie, als ook van de werkgroep Oecumene en werkgroep Woord- en Communievieringen.

Harry brengt als eerste naar voren dat hij weliswaar vereerd is met de koninklijke onderscheiding, maar dat hij die echt niet had hoeven ontvangen. *'Het gaat niet om wat je doet'*, zegt hij, *'maar om hoe je met mensen omgaat. Als je bijvoorbeeld ziet hoe Oikocredit werkt, word en blijf je enthousiast. Het wordt een goedaardige ziekte, een virus'*. Harry heeft altijd veel waardering uit het werk gehaald, is er rijker van geworden, rijker dan in de zin van een beloning, zegt hij.

Hoe dit alles zo is gelopen? Alles voert terug op het sociale gevoel in de familie, het samen parochie en christen zijn. Het nadenken over de sociale structuur in je eigen dorp en in de wereld om je heen. Zo heeft Harry uiteindelijk de rode draad in zijn leven ontdekt. Harry heeft een broer die 40 jaar in Afrika heeft gewerkt (van 1965-2004). In die periode voltrok zich de verandering van 'zieltjes winnen' en dopen (de missionaris pur sang) in eerst verbetering brengen in de levensomstandigheden van de mensen en de mensen daar zelf bij betrekken. Prins Claus heeft ooit gezegd: 'mensen worden niet ontwikkeld, maar ontwikkelen zichzelf'.

Oikocredit

Eind 1996 werd Harry lid van het bestuur van Oikocredit Nederland. Tot 2010 is Harry lid geweest van het internationale bestuur van Oikocredit en heeft hij daar in 2004 het project SATURN opgezet. Dat hield in het doorlichten en het professionaliseren van de steunverenigingen van Oikocredit. Daarvan zijn er ca. 20 in diverse landen. Ze hebben tot taak Oikocredit te promoten en zoveel mogelijk kapitaal te genereren, zodat Oikocredit International de financieringen voor de projecten in ontwikkelingslanden kan uitzetten.

Vanaf 2002 tot heden is Harry contactpersoon. Dit houdt in dat hij Oikocredit, waar mogelijk, onder de aandacht brengt d.m.v. presentaties en acties. Oikocredit gelooft dat arme mensen zelf in staat zijn een beter bestaan op te bouwen. Met microkrediet kunnen mensen voor hun eigen inkomen zorgen door een bedrijf op te zetten. Harry: 'Als je mensen respectvol serieus neemt en je biedt ze een contract, dan heeft dat een emancipatorisch effect. Ze worden op hun verantwoordelijkheid aangesproken en daardoor zelf actief, pakken de kans.

Banken geven arme mensen vaak geen lening, omdat ze geen onderpand hebben. Oikocredit kan door haar jarenlange ervaring en haar lokale netwerk deze mensen wel verder helpen. Geld lenen is ook risico delen.' 2004 was het Jaar van het Microkrediet. Toen nog prinses Maxima was en is hiervoor de ambassadrice bij uitstek.

Boek

Op initiatief van Harry is door Arjan Broers een boek geschreven dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Skandalon onder de titel: **'Geld en Goed. Lessen voor welwillende kapitalisten'** (voor bestelgegevens: zie achterpagina). Zie ook de website van Skandalon voor een nadere beschrijving van de inhoud en voor recensies. Van harte aanbevolen!

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer

In 2002 ging Harry met pensioen en is hij lid geworden van wat toen nog de Stuurgroep Ontwikkelingssamenwerking en Vredesbeleid heette. Mede op zijn initiatief is de Stuurgroep omgezet in een Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer, waarvan hij de eerste voorzitter werd. Van belang werd dat na de missionaris er andere contactpersonen kwamen in de Derde Wereld. De stichting richt zich op bewustwording en inzicht in de verdeling van rijkdom en armoede in de wereld en ondersteunt:

- ✦ projecten van actieve burgers uit Boxmeer in de Derde Wereld;
- ✦ projectgroepen binnen Boxmeer die actief zijn in de Derde Wereld met kennisuitwisseling d.m.v. een overlegplatform en diverse vormen van communicatie met de inwoners van Boxmeer;
- ✦ initiatieven, veelal van jongeren, die binnen Boxmeer vorm geven aan betrokkenheid met de Derde Wereld.

Met als basis zijn inhoudelijke betrokkenheid bij Derde Wereldproblematiek geeft Harry leiding aan de activiteiten van het SOB. Onder zijn leiding kregen o.m. het overlegplatform, projectpresentaties in de Wereldwinkel (5x per jaar), een informatieve website en een vaste column in het Boxmeers Weekblad vorm. Veel jongeren uit Boxmeer en omgeving verdiepten zich klassikaal in



Vervolg gesprek met Harry Derkx

Derde Wereldproblematiek (Harry geeft zelf ook Fair Trade lessen), of konden zich met ondersteuning van het SOB (stimuleringssubsidie) zelfs ter plaatse oriënteren. Tijdens de afgelopen Kerkennacht zijn de beste presentaties van de Fair Trade lessencyclus op het Elzendaalcollege in de protestantse kerk gepresenteerd.

Toen de gemeente Boxmeer in 2006 de uitspraak deed Fair Trade Gemeente te willen worden heeft Harry zitting genomen in de stuurgroep Fair Trade Gemeente.

Op dit moment in zijn leven ziet Harry zijn rol van *kar-trekker* voor de SOB langzamerhand graag veranderen in die van *karduwer*.

R.K. Caritasinstelling 'St. Petrus'

Door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen hoopt Caritas bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. De stichting richt zich speciaal op:

- Individuele probleemgevallen binnen het kerkdorp Boxmeer;
- Maatschappelijke problemen (via Zonnebloem, Lourdesfonds, Voedselbank);
- Ontwikkelingsprojecten in de derde wereld (bijv. Stichting Hetty Denen voor Zambia, Stichting Mirenebe, Poor People's Fund).

Harry is zeer begaan met mensen die het financieel en geestelijk moeilijk hebben. Sinds 2003 nodigt hij als voorzitter van Caritas regelmatig deskundigen, zoals sociale klantmanagers, maatschappelijk werkers, bewindvoerders en budgetbeheerders uit en weet zo een netwerk tot

stand te brengen waarin al deze personen met hun eigen specialismen een rol spelen.

Harry blijft nog een periode voorzitter van het Caritas-bestuur.

Voedselbank

Als lid van de dekenale werkgroep Boxmeer en later van de initiatiefgroep Voedselbank Boxmeer is Harry vanaf medio 2005 intensief betrokken en een belangrijke stimulator geweest bij het opzetten van een voedselbank in Boxmeer, want zo was in eerste instantie de opzet. Door bovengenoemde werkzaamheden bij Oikocredit en Caritas was Harry al erg begaan met het leed en de financiële problemen van anderen. Via het mee helpen opzetten van de Voedselbank kon hij wederom indirect mensen helpen. 'De Voedselbank is echt nodig', zegt Harry. 'Mensen komen er niet alleen terecht door eigen schuld, maar vooral ook

door pure pech. Ze moeten zichzelf aanmelden en worden vervolgens ondersteund door schuldsanering, contacten met diensten en maatschappelijk werk.

Door het georganiseerde vangnet krijgen ze de gelegenheid hun leven weer op orde te brengen. Binnen 1 jaar is 80% van de cliënten weer uit de Voedselbank. De Voedselbank is slechts noodhulp voor de periode van maximaal 3 jaar.

Maatwerk in diaconie is heel belangrijk, bijv. d.m.v. ouderenwerkers en social buddy's.'

Door de contacten met o.a. de regionale Voedselbank bleek dat er niet alleen behoefte was aan een Voedselbank in Boxmeer, maar voor heel Land van Cuijk.

Met medewerking van de politiek en ondernemers in Boxmeer werden subsidies verkregen en panden in gebruik genomen voor een uitgiftepunt in Boxmeer en een distributiecentrum (eerst in Boxmeer, later in Beugen/Oeffelt). Volgens de secretaris van de Voedselbank, mevrouw Joke Peters-Schoenmakers, komt Harry regelmatig op het uitgiftepunt Boxmeer en is hij ook zeer betrokken bij de vrijwilligers. Mensen kunnen ook gemakkelijk met vragen en/of zorgen bij hem terecht. Op deze manier is hij erg goed op de hoogte van het 'reilen en zeilen' van het uitgiftepunt. Na 8 jaar bestuurslidmaatschap van de Voedselbank is Harry nu op zoek naar een opvolger.

Parochievergadering

Zijn sociale betrokkenheid uit zich ook in Harry's inzet in de parochievergadering, waarin hij altijd aandacht vraagt voor het diaconale aspect van de kerk en de inzet van de kerk voor de mensen die het moeilijk hebben.

Werkgroep Oecumene en Werkgroep Woord- en Communievieringen

In het kader van de Oecumene is Harry een fervente voorstander van de oecumene aan de basis, waarbij hij er oog voor heeft dat oecumene uitnodigt tot een eigen stijl van vieren en een eigen levensstijl. Zijn bewogenheid om recht en gerechtigheid verwoordt hij ook in de Woord- en Communievieringen waarin hij voorgaat.

Al met al verdient Harry grote bewondering voor de manier waarop hij sturing geeft aan de maatschappelijke projecten zoals hierboven vermeld. Hij beschikt werkelijk over een tomeloze energie, een groot enthousiasme en veel optimisme.

Harry, wij hopen dat je nog enige tijd als inspirerende vrijwilliger in onze parochie werkzaam wilt blijven. Dank voor dit gesprek!



GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING

Al lijkt de datum nog ver weg ...

In deze Nieuwsbrief willen wij u de mogelijkheid aanreiken en uitnodigen om op **zondag 8 september** – het is dan ook Nationale Ziekendag - tijdens de Eucharistieviering 10.30 uur in de Petrusbasiliek het sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen.

Die uitnodiging geldt alle parochianen in Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem die beseffen dat met het ouder worden de kwetsbaarheid en broosheid van het leven toeneemt en ziekte het leven reëel kan bedreigen. Ook als je nog jong bent kan dit je overkomen en ben je uitgenodigd om erover na te denken of je deze Zalving wilt ontvangen.

De Ziekenzalving in een gemeenschappelijke viering ontvangen, kan een bijzonder en zinvol moment zijn om bij ziekte of ouder worden ons leven toe te vertrouwen aan God en te bidden om nabijheid en kracht. U hoeft niet, zoals vroeger vaak de praktijk was, te wachten tot het sterven nabij is of de krachten zo zijn verzwakt dat het niet meer mogelijk is in alle rust te midden van wie u dierbaar zijn dit sacrament te ontvangen. Daarom wordt in onze plaatselijke geloofsgemeenschap een keer per jaar - de gelegenheid geboden om samen met anderen in de Eucharistie te midden van de geloofsgemeenschap dit Sacrament te ontvangen.

Ook uw naaste familieleden zijn van harte uitgenodigd om in deze viering aanwezig te zijn. U kunt zich voor deelname – persoonlijk, telefonisch of schriftelijk - aanmelden bij het parochiesecretariaat in ons Parochiehuis, van Sasse van Ysselstraat 8, tel. 0485-573277.

U kunt zich ook aanmelden:

1. via bestuursleden of uw gastvrouw /-heer van de plaatselijke Zonnebloemafdelingen van Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem welke u regelmatig bezoekt.
2. via bestuursleden of de leden van de ziekenbezoekgroep van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO).



Naast het aanbod van de gemeenschappelijke ziekenzalving, blijft uiteraard de mogelijkheid om in individuele situaties een beroep te blijven doen op de parochie voor een Ziekenzalving in de familiekring, waarbij we adviseren om zo mogelijk tijdig contact te zoeken opdat er een moment kan worden afgesproken waarop zoveel mogelijk naaste familieleden, de ziekenzalving kunnen meemaken.

Namens het pastoresteam,

Zr. Bep de Vreede o.carm.
pastoraal werkster

Een hand op je schouder
een stem die je zegt:
'Ik ben bij je,
niet bang zijn
Ik draag je
Ik zeg je met kracht en sterkte
om vol vertrouwen verder te gaan'

Karmelkring Boxmeer nieuw Jaarprogramma 2013-2014

Ook komend werkseizoen heeft Karmelkring Boxmeer weer een aanbod van bezinningsbijeenkomsten voor ieder die zich verder wil verdiepen in de vragen die leven en geloven met zich brengen en / of voor wie geïnteresseerd zijn in de Karmel en haar spiritualiteit. Het aanbod is ook bedoeld voor parochianen en vrijwilligers in de Karmelparochie

Vanaf medio juli zal het aanbod verder worden verspreid via e-mail, brochures/flyers, pers, nadere mededelingen, de startzondag en -viering van het nieuwe werkseizoen op 25 augustus a.s. en via de website www.karmelboxmeer.nl en www.onzelievevrouweparochie.nl

U kunt zich binnenkort opgeven voor een of meerdere onderdelen van het bezinningsaanbod van de Karmelkring, bij voorkeur uiterlijk een week voor aanvang van de betreffende activiteit, door te mailen naar karmelkringboxmeer@karmel.nl, of door u schriftelijk aan te melden bij het secretariaat van de Karmelkring, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, 0485-562156.

BOXMEERSE VAART 2013

Ingezonden stuk Mr. W.B.J. Goossens

Het beieren in de toren van Boxmeer heeft zijn laatste klanken over Boxmeer gestrooid en nadat het Heilig Bloedsgilde de weg heeft geëffend naar het podium kan "Boxmeer zingt de Vaart erin" op het Wilhelminaplein beginnen. Vier koren (Boxmeers Vocaal Ensemble, Voces Virorum, De Maasecho's en het Weijerkoor) met een kort afwisselend programma zijn present en tussendoor worden vier Vaartbeelden onthuld en gepresenteerd die in 2014 aan de Vaartroute zullen worden geplaatst. Initiatiefnemer Bart Cox is "gelukkig" met de gehele entourage. Het is een goed idee om ook de kinderen die model stonden voor de beelden trots naast hun 'evenbeeld' te plaatsen. Stichting Toerisme en Recreatie Boxmeer is erin geslaagd een waardevolle noot aan Vaartzaterdag toe te voegen.

Een nieuwe traditie is geboren binnen de toch al rijke historie van de Boxmeerse Vaart. Het was kil op het Wilhelminaplein maar de zang was hartverwarmend en als onder leiding van de bezielende Wim Goossens het Vaartlied wordt gezongen wordt de avond tot in de klein uurtjes in een uitpuilend "Riche" voortgezet. Niet voor de Vaartmeesters die vroeg het bed opzoeken voor Vaartzondag. Om 06.30 uur schijnt de zon reeds goedkeurend over Boxmeer. De voortekenen zijn goed. Vroeg uit de veren spoedt een Vaartmeester zich in het verlaten lijkend Boxmeer over de Vaartroute. Ter hoogte van de onooglijke Veerstraat constateert hij helaas vernielingen aan een tiental Vaartpaaltjes, die gelukkig deels op het Weijerplein worden teruggevonden. Twee zijn helaas onherstelbaar beschadigd. Later, ook in de Steenstraat ter hoogte van Clabbers-Pieterse wordt nota bene nog een Vaartpaaltje met vlag en al uit het foedraal getrokken en doodleuk een huis binnengedragen. Aangifte zal volgen, maar wat bezielt dergelijke mensen? Nadat de in grote getalen aanwezige Duitse pelgrims bezit hebben genomen van de Basiliek begint in alle hoeken en gaten aan de Vaartroute leven te ontstaan. De vele werkers van Pastoor Biest gaan aan de Vaartroute aan de slag. Om 09.00 uur verschijnen de eerste Vaartmeesters in de Weijerhof. De nummering wordt door nieuwe jonge Vaartmeesters in spe aangebracht op het schoolplein. De deelnemers kunnen komen. Het Heilig Bloedsgilde maakt zich terzelfder tijd op om richting Basiliek te gaan en als de eerste deelnemers en begeleiders zich bij Vaartmeester Anja melden kan het Vaartfeest en de traditionele hectiek beginnen. Als laatste toch een kritische blik van Vaartmeester Wilma of de kledij wel goed zit. Er wordt hier en daar nog wat aangepast. Op schema gaat men in kolonne naar de achterzijde van de Basiliek. Vaartmeester Bart regelt met twee parkeerwachters de veiligheid op de weg en ook tijdens de Vaart. Intussen verdringen 41 volwassen dragers zich - onder de geur van wierook en brandende kaarsen - en onder de goedkeurende blikken van Vaartmeester Lieke - in de historische pandgangen



gangen van het Carmelklooster om de togen en superplies aan te trekken. Er hangt een gezellige sfeer rondom het klooster en Basiliek. Machtig klinkt het Vaartlied als een puissant akkoord vanuit de Basiliek door muren en ramen heen. Drie gilden en de Boxmeersche Harmonie stellen zich op in de Steenstraat. Vaartmeesters Wilma en Lieke regelen het Vaartverkeer in de Basiliek en voegen de volwassenen ter plekke op de juiste plaatsen in. Jessica en Eline Vaartmeesters in spe kijken met verbazing, verwondering en bewondering naar wat er al niet gebeurt. Ze hebben dit jaar een vrije rol. Voor de deuren van de met veel turbulente wind omgeven toren van de Basiliek zet de Suisse zich op teken van Vaartmeester Wim en Ivo - de laatste ook in spe - in beweging en hoog in de toren begint het fameuze beieren. Een geur van bloemen en kort gesneden groen verspreidt zich over de Steenstraat en de verdere Vaartroute, die door duizenden mensen wordt omzoomd. De groepen bruidjes die de Basiliek uitkomen worden verrast door de felle wind rondom de toren en zien veel van hun strooisel té vroeg de lucht in gaan. Geen nood, de begeleiders hebben nog voorraad genoeg bij zich. De Vaandeldragers en de Baldakijndragers zetten zich evenzo schrap en zijn blij als men Het Zand kan opdraaien en de wind in de rug komt te zitten. De misdienaars der parochie nemen het er van en gaan helaas in een te gezapig tempo voor het Sacrament uit waardoor er een behoorlijk gat in de processie valt. Na wat aanwijzingen bij de stop op Het Zand gaat dit daarna in een perfect tempo. Dus het kan wel...

Op het Kerkpad en het Zandpad treft men ondertussen hard fietsende mannen in jacquet aan om tijdig de Vaart bij het Zand en daarna voor De Basiliek op te vangen. Dat laatste lukt net niet. Geen nood Vaartmeester Bart loodst later de Vaart de Basiliek in. Nadat de jongste Vaartdeelnemers bij de familie Sigmund zijn gelaafd en zij hun weg tussen de mensen op Het Zand en de Vaart weer gevonden hebben, krijgen ze van Jessica en Eline achter in de Basiliek een beloning: een Vaartmop en een Badge 2013 "Ik liep mee met de Boxmeerse Vaart, de Heilig Bloedprocessie". Later op het gezellige Wilhelminaplein smeken volwassenen dragers ook om zo'n

Vervolg terugblik op Heilig Bloedprocessie zondag 2 juni jl.

badge en hun bede wordt verhoord. Nadat veel geestrijk en ander vocht is gevloeid komt als laatste de bouwploeg van Pastoor Biest – 30 koppen sterk – het Wilhelminaplein op om al het door hen uitgezette materiaal weer op te halen en op te bergen. Voor de laatste keer rijdt Jo Barten mét onafscheidelijke tractor en kar - na 50 jaar trouwe dienst - mee om het materiaal te versjouwen. De geur van wierook maakte plaats voor de dampende uitlaatgassen. Maar het werk wordt ook voor de laatste keer zeer secuur gedaan. Applaus klinkt op. Dat geldt ook voor Piet van den Brand die vanwege gezondheidsredenen stopt. Hij ruimde de - in 1989 door hem vervaardigde 28 aluminium, 3 meter hoge - Vaartornamenten en de 350 Vaartvlaggenstokken voor de laatste keer op. Piet was tevens dé initiatiefnemer om de Petruskerk in 1999 te verheffen tot Basiliek. In gloedvolle bewoordingen namen Tiny van Elst (Pastoor Biest) en Wim Goossens namens de Boxmeerse Vaart op het Wilhelminaplein rond 18.00 uur afscheid van twee hardwerkende Vaartmedewerkers die hun sporen meer dan verdiend hebben. Het Vaartweekend zit erop en als laatste uiterlijk teken verdwijnt ook de wapperende Nederlandse driekleur en Vaartwimpel stilletjes uit de toren.

In 2014 zullen vijf Vaartbeelden permanent aan de Vaartroute zijn geplaatst en ons elke dag aan de Vaart te herinneren, een Boxmeerse Vaart die waard is als Immaterieel Cultureel Erfgoed in al zijn veel omvattende facetten te worden beleefd en geëerd.

Op naar Vaart 2014 en Werelderfgoed!

Mr. W.B.J. Goossens



Als geboren en getogen Boxmerenaar neem ik elk jaar deel aan de processie tijdens de Vaart. Ik sluit me dan aan bij de kleine groep mannen die tijdens de processie liederen zingen. Ook probeer ik foto's te maken tussendoor.

Bij de afsluiting in de basiliek heb ik enkele foto's gemaakt van een mooi tafereel.

Pim Ermers, Melick

In de septembereditie: terugblik op Kerkennacht!



Uitgeverij Skandalon
Geld en goed.

Lessen voor welwillende kapitalisten

Arjan Broers, 152 pagina's, isbn: 9789490708733
uitgave: gebonden in linnen met goudopdruk

Chapeau voor

de activiteitencommissie!

Op dit moment vinden de laatste voorbereidingen plaats voor de Kerkennacht. Bij de verschijning van deze Nieuwsbrief hopen we terug te kunnen kijken op een fantastisch evenement.

Vanaf deze plaats dankt het parochiebestuur de activiteitencommissie voor het genomen initiatief én de manier waarop invulling gegeven is aan het programma en de PR.

Alle lof!