

ML

ML

DORPSHUIS OPENING



▲ Maarten Ebben heeft de koning uitgenodigd voor de opening van Knillus. Maar hij kon niet. „We zijn afgeschaald naar de wethouders van Boxmeer. Die konden wel.“ FOTO THEO PEETERS

De kerk van Vortum-Mullem is veranderd in Knillus

Begin volgende maand gaat de tot dorpshuis verbouwde kerk in Vortum-Mullem open. Compleet met kroeg. Het is een superstoer dorpshuis met allure.

Joost Ariaans
Vortum-Mullem

Hij gebruikt de woorden vaak. „Stoer, superstoer.“ Normaal gesproken geen woorden die je met een dorpshuis associeert. Maar Maarten Ebben heeft een punt met die typing. Het gebouw is stoer. Superstoer.

Nog niet eens zo lang geleden was het een kerk. „Eind juli vorig jaar hebben we de kerk gekocht“, zegt de voorzitter van de stichting die het dorpshuis gaat runnen. Een paar dagen later gingen de kerkbanken eruit. Inmiddels zitten er achtduizend uren aan vrijwilligerswerk in. „Variërend van koffie zetten tot tegels leggen. We laten zo weinig mogelijk commercieel doen. Daar hebben we het geld niet voor.“

De plannen voor een nieuw dorpshuis in de kerk ontstonden vier jaar geleden. „De kroeg wilde gaan sluiten, de jeugd zat in een oud Rabogebouw, het gemeenschapshuis was gedateerd. De kerk had te maken met een leegloop en de parochie wilde een andere invulling aan het kerkgebouw geven. Wij dachten: we nemen het gebouw voor een vriendenprijs over. Symbolisch, voor een euro. Ze vroegen 260.000 euro. Kosten koper.“

Desondanks staken wat Vortummers de koppen bij elkaar. „We wilden zelf het heft in handen nemen. Jarenlang hebben we de mogelijkheden onderzocht.

Gekeken naar de financiën. Kan het? In het begin zijn we voor gek verklaard.“

De parochie deed wat af van de prijs. De gemeente zegde 2,5 ton toe. „We hebben gezegd: we gaan het fixen, maar we hebben wel een ton meer nodig. De gemeente zei: dat is goed Vortum, als jullie zelf ook 5 ton bijleggen. Want met alleen het kopen van de kerk waren we er natuurlijk niet.“ Er moest nog wel een dorpshuis van worden gemaakt.

Fondsen werden aangeschreven. „Van het Oranjefonds kregen we 40.000 euro, van het VSB-fonds 30.000 euro.“ Het Rabofonds was goed voor 25.000 euro. „Dat schoot lekker op. Verder hebben we via kleine fondsen links en rechts nog wat bij elkaar geschooid.“

Er werd vooral ook geen geld uitgegeven. In ieder geval zo min mogelijk aan arbeidsuren. Tientallen vrijwilligers werkten zich in het zweet. „Ik denk dat er voor drie, vier ton aan vrijwilligerswerk in zit.“ Volgens Ebben staat er een bijzonder dorpshuis, modern maar met de uitstraling van een oude kerk. „Stoer hè?“ Een gebouw met glas-in-loodramen, maar ook met een tegen de kerk aangebouwde kroeg. „Superstoer.“ Ook de naam van het dorpshuis – Knillus – heeft een link naar het verleden. Het is een verbastering van Cornelius(kerk).

Met de exploitatie van Knillus gaat het goedkomen, zegt Ebben. „Onderaan de streep mag het geen geld kosten.“ In het dorpshuis mag (para)commercieel gewerkt wor-

den. Inwoners kunnen er terecht voor 'rouw en trouw', er mogen commerciële feesten worden gegeven. Maar tot op zekere hoogte. „Het is niet de bedoeling dat we in de Telegraaf gaan adverteren: hou in Vortum je feestje. Als er een feest wordt aangevraagd en de Katholieke Bond voor Ouderen heeft die dag wat, dan gaat de laatste voor.“

Koning

Zaterdag 2 juni opent Knillus officieel de deuren. „Ik heb de koning aangeschreven met de vraag of hij erbij wilde zijn. Ik heb een brief teruggekregen. Hij vond het initiatief passen bij het thema leefbaarheid waar hij vorig jaar in de troonrede nog over sprak. Het was geen standaardbrief. Maar hij kon niet. We zijn afgeschaald naar de wethouders van Boxmeer. Die konden wel.“

Klaar is het gebouw dan nog niet. De begane grond wel, maar op de eerste verdieping moet nog even worden aangepoet. Daar komt de jeugd te zitten, de archief-ruimte is er gepland met als een extra vergaderruimte. Na het feestje wordt het werk weer opgepakt. „We zitten nu in de flow.“

HISTORIE

Van godshuis naar functioneel gemeenschapshuis

De kerk in Vortum-Mullem werd in juni vorig jaar aan de eredienst onttrokken, waarmee een einde kwam aan eeuwenlange (sinds 1424) fysieke geloofsbeijdenis in het dorp. De kerk die er nu staat (en inmiddels 'vermomd' is als dorpshuis), is zo oud nog niet. Die werd in 1953 gebouwd en ingewijd. Die nieuwe kerk kwam er omdat de oude het oorlogsgeweld van 1944

“**We kunnen hier 350 mensen ontvangen. Dat is de helft van Vortum-Mullem**”

—Maarten Ebben



Met Knillus staat er een prachtgebouw. „Een paar jaar geleden was er nog een grote mate van ongelooft. Je ziet dat kantelen, er is een gevoel van trots in het dorp.“ Verenigingen moeten er graag komen. Voor de huur van bijvoorbeeld een vergaderruimte hoeven ze niets te betalen. „We verdienen liever een tientje aan de bar dan 50 euro aan huur.“

Na de zomer gaat het oude Gemeenschapshuis, tegenover Knillus, tegen de vlakte. Het terrein wordt opnieuw ingericht, met een parkje, heggetjes. En er komen jeu-de-boulesbanen. Er worden nog speeltoestellen naast het kerkhof geplaatst, en een paar goaltjes om een balletje te trappen. Als er nog iemand te vinden is die naar buiten wil. „We kunnen hier 350 mensen ontvangen“, zegt Ebben. „Dat is de helft van Vortum-Mullem.“

Er staat een dorpshuis van allure, een gebouw met uitstraling. Het moet nog wel worden getaxeerd. Knillus moet straks de beurs trekken om onroerende-zaakbelasting te betalen. „Als dit gebouw in Nijmegen zou staan, zou het miljoenen waard zijn. Gelukkig staat Knillus in Vortum.“

niet overleefde. Voor de plannenmakers van het nieuwe gemeenschapshuis was de nieuwbouw van toen een meevaler. Na de oorlog werden vooral functionele gebouwen neergezet. De kerk kent weinig 'hoeken en gaten'. Ideaal voor de bouwers van het gemeenschapshuis die het grote podium en de ruime zaal als het ware in de schoot geworpen

kregen. Tientallen vrijwilligers zijn er aan de slag geweest, ondernemers droegen hun steentje bij. Zo ging de lokale tegelzetter pro deo aan de slag om de tegels die uit de kerk waren gehaald, in het nieuwe, tegen de kerk aangebouwde café te leggen. Daar wordt ook de wijn geschonken die inwoners van Vortum onlangs tijdens een proefavond zelf mochten uitkleden.